

## Verzetsmonument Hulshorst

**Locatie:** plantsoen tegenover Dorpshuis De Wieken, Kapelweg, Hulshorst  
**GPS:** 52.3626335, 5.73264

**Onthuld:** 29 april 2008

Het ontwerp is van Dirk Verheij (1953) en de uitvoering is verzorgd door beeldend kunstenaar Camille van Os (1961).



Het is een bronzen beeldengroep met drie figuren met de ruggen tegen elkaar. De drie figuren nemen ieder een andere positie in. De eerste heeft de armen over elkaar geslagen, de tweede heeft de borst naar voren gestoken en heft het hoofd op. De derde heeft afhangende schouders maar de vuisten gebald.

Dirk Verheij heeft de onverzettelijkheid, vechtlust en onderdrukte woede van de mens willen weergeven. Hij streefde naar een monument dat kracht uitstraalt naar de toekomst. De drie

figuren symboliseren een drie-eenheid, die, doordat ze in een driehoek staan moeilijk te benaderen is. Ze zijn elkaar tot ruggesteun, een eenheid. De onverzettelikheden wordt verbeeld door de figuur met de armen over elkaar geslagen. De figuur met opgeheven hoofd en de borst naar voren straalt vechtlust uit. De onderdrukte woede wordt verbeeld door de derde figuur.

De sokkel is van roestvrij staal. Een plaat van Belgisch hardsteen heeft een eenvoudige neutrale inscriptie:

Ter herinnering aan hen die vielen  
In de strijd om de vrijheid.

Het monument werd onthuld door burgemeester Dick van Hemmen en Wijnand Kooymans van de Buurtvereniging Hulshorst.  
De jaarlijkse 4 mei herdenking vindt bij dit monument plaats.